



I förgrunden syns Henry Ascher från Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och på scenen står Richard Magito Brun från Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen.

Resandefolket hedrar minnet av Kristallnatten

Sjuttiofva år efter Kristallnatten 9 november 1938 hölls flera olika demonstrationer i Göteborg. Här knöt resandefolket kontakt med andra minoriteter. Efter århundraden av förtryck, träder resandefolket tillsammans med det judiska folket fram för att hedra de offer som mördades under nazismens framfart. Sammanlagt vandrade 400-500 personer med facklor från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg i Göteborg.

Med på denna marsch var också en liten skara på cirka 80 personer av resandesläkt, som trotsade väder och vind och som tillsammans med andra manifesterade mot nazism och rasism. Flera tal hölls. Barnläkaren Henry Ascher är av judisk börd (han var med på resan Ship to Gaza). Han tog kraftfullt upp romers och resandes roll under 30-talets och dagens förföljelser. Stämningen var intensiv och så fort som Henry Ascher nämnde resande och romer så ljöd applåderna.

När vår egen representant från Kulturgruppen, Richard Magito Brun,

fortsatte att tala om resandefolket, blev han avbruten flera gånger av kraftiga applåder. Efteråt kom flera personer fram och gratulerade. Bland andra Ingrid Schiöler, som har arbetat mycket inom Röda Korset för romernas sak.

Högtidlighållandet arrangerades av Göteborg Mot Rasism, i samverkan med en lång rad humanitära och etniska organisationer, däribland Kulturgruppen för Resandefolket. Många invandrarföreningar fanns också bland arrangörerna.

Årets högtidlighållande av Kristallnatten i Göteborg innebar för första gången ett tydligt uppmärksammande av den ofta bortglömda romska Förintelsen. Det var också första gången som resandefolket i Sverige deltagit i en offentlig manifestation av

detta slag. Årets minneshögtid blev därför på flera sätt unik.

**Text och foto: Rose-Marie Wallengren
Kulturgruppen för resandefolket -
Göteborgsregionen**

